



Bond van Christelijke Gereformeerde
Zangverenigingen in Nederland

Snippers



Een Naam is't die wij lo - ven en prij - zen in ons lied:

INHOUD

2. Inhoud
3. Bestuur
4. Meditatie
5. Van de voorzitter
7. Van de secretaris
8. Verslag Jubileumzangavond Bunschoten
10. Verslag Jubileumzangavond Dokkum 2017
12. Agenda 2017
13. Speldjes en hangertjes
14. Wijzigingen adressenlijst
15. Wist u dat?
16. Enquête
17. Oproep Oproep Oproep
18. Jubileum Evert van de Kamp
19. Gedicht

Redactie "SNIPPERS"
Hoge Werf 51, 1674 PH Opperdoes
E-mail: secretariaat@bcgzn.eu

De Snippers zijn ook via onze site te bekijken
Handig voor uw leden

www.bcgzn.eu



Voorzitter dhr. A. van Twillert
Bachlaan 86, 3752 HJ Bunschoten
tel. 033-2984960 en 06-22463852
e-mail: voorzitter@bcqzn.eu



2e Voorzitter dhr. K. Ypma
Boterbloem 17, 9104 JH Damwoude
tel. 0511-423024 en 06-21595172
e-mail: 2evoorzitter@bcqzn.eu



Secretaris mw. C. Vijn-Kamma
Hoge Werf 51 1674 PH Opperdoes
tel. 0227-547098 en 06-53771715
e-mail: secretariaat@bcqzn.eu



Penningmeester mw. J. Korving
Schouw 17, 1771 EN Wieringerwerf
tel. 0227-724141 en 06-52093373
e-mail: penningmeester@bcqzn.eu



Alg. bestuurslid mw. G. Bokhorst-Weerstra
Joh.Boogaardstraat 24, 2151 CV
Nieuw-Vennep tel. 0252-672187



Notulist mw. J. van Dijk
Uitleg 20
8071 ZX - Nunspeet
tel. 0341-701784
e-mail: notulist@bcqzn.eu



Muzikaal adviseur dhr. E. van de Kamp
Fatimalaan 41, 4702 GP Roosendaal
Tel. 0165-855342— 06-38287382
e-mail: evertvandekamp@online.nl
website: www.evertvandekamp.nl

"Hij vertrouwt je toe aan Zijn engelen, die over je waken waar je ook gaat. Hun handen zullen je dragen, je voet zul je niet stoten aan een steen."

Psalm 91:11,12

Vandaag nog even over die schuilplaats. Wie in God gelooft weet dat we onder Zijn hoede absoluut veilig zijn, wat er ook in de grote wereld of in ons kleine leven gebeurt. We mogen er over- nachten! 'Zelfs in de nacht' worden we veilig bewaard, kunnen we rustig slapen, als we maar vertrouwen op Zijn beloften.

En daar gaat het nou om.

Doen we dat? Zien we in dit nieuwe jaar uit naar de terugkomst van de Here Jezus?

Zie Ik maak alle dingen nieuw, zegt God. Elke dag wil Hij ons leven nieuw, fris en schoon maken als we Hem daar om vragen. Als we in de bijbel lezen, geeft Hij ons antwoord. Soms niet zo vlug als wij willen maar wie op Hem blijft vertrouwen, vindt nieuwe moed omdat we zeker van Hem kunnen zijn.

Dan kunnen we diep dankbaar zijn voor alles wat we ontvangen.

We raken de tel kwijt van alle zegeningen. Is Hij onze schuil- plaats?

*De Geest van Christus leert ons Vader zeggen,
Door Hem noemt Hij ons Zijn eigen kind.
Hij zal Zijn handen zegenend op je leggen
Opdat je eeuwig je bestemming vindt.*



Van de voorzitter

Het is alweer eind december 2017 als ik dit schrijf, wat gaat de tijd toch snel, het lijkt nog maar zo kort geleden dat 2017 begon, maar het jaar is alweer voorbij. Ja als je gezond bent gaat de tijd snel, maar als je ziek bent, dan duurt een dag lang. Dag in dag uit in bed liggen met soms veel pijn en ongemakken, dan kan een dag en/of nacht lang duren. Of als je iets moois verwacht, of als je een vakantie gepland hebt, kan het ook lang duren voor het zover is. Maar in alles moeten we leren te vertrouwen en het van de HEERE te verwachten, Hij bepaald of onze plannen doorgaan of alles 100% gaat zoals wij het graag zouden willen, maar laten wij in dit alles mogen vertrouwen dat wat de HEERE doet, goed is, en als het niet onze wens is, vragen om er in te kunnen berusten, en met psalm 121 in te stemmen Sla d ogen naar gebergte heen , vanwaar ik dag en nacht, des Hoogsten bijstand wacht. Ons koor Soli Deo Gloria uit Bunschoten mocht in oktober gedenken dat wij 50 jaar mochten bestaan, op zaterdagavond 21 oktober mochten wij ons jubileum concert geven, wat een zeer geslaagde avond was. Mooi was dat er nog 7 leden mochten gedenken dat zij 50 jaar lid waren van het koor. Dit was toch wel bijzonder dat er nog zeven leden waren, van de zeventien leden waar het koor mee was begonnen. Ook wij als bond had een jubileum, dit jaar mochten wij 65 jaar bestaan, dit konden wij niet gedenken op een Bondsdag, want helaas waren er geen genoeg koren die zich hadden aangemeld, om een Bondsdag te kunnen organiseren. Dit was voor ons als bondsbestuur wel een tegenvaller. Het koor De Lofstem uit Dokkum had zich aangemeld om de Bondsdag te organiseren, waar wij zeer dankbaar voor waren. De plannen hebben wij toen gewijzigd, en heeft het koor De Lofstem een Bondszangavond georganiseerd met het Sionskoor uit Damwoude, en het Mannenensemble van het Koor Soli Deo Gloria uit Bunschoten. Toch mogen wij terug zien op een heel mooie avond. Op deze manier willen wij doorgaan, dus een

van een Bondsdag. Het is toch wel jammer dat van al de aangesloten koren 60 stuks er geen koren meer zijn die een Bondsdag willen/kunnen organiseren of komen zingen. Voor ons als bestuur is dit wel even om iets te verwerken, je zet je in voor al de aangesloten koren, maar je krijgt bijna geen medewerking/respons van je leden. Op D.V. 6 oktober 2018 hoopt het Christelijke Gereformeerde koor Soli Deo Gloria uit Bunschoten een bondszangavond te organiseren, elders in dit blad word u uitgenodigd met Uw koor te komen zingen, stel ons niet teleur, en ik hoop dat de kerk goed gevuld mag zijn als het zover is. Ook kunt U zich opgeven om voor 2019 een bond zangavond te organiseren, het is niet veel werk,als wij maar een koor hebben die een kerk beschikbaar stellen, dan kunnen wij als bondsbestuur en U een programma opstellen, schroom niet en neemt U even contact op met de secretaris van de bond, en zij zal graag met u het programma bespreken. Ook mag U zelf ideeën doorgeven om iets te organiseren. Wij staan open voor nieuwe ideeën. De Bond is er voor U maar wij komen graag naar U toe

Ik wens ieder een goed en een gezegend , voorspoedig en een zanglustig 2018 toe.

Uw Bondvoorzitter
Arris van Twillert

Terugblikken en Vooruitzien

Nu ik bezig ben dit stukje te schrijven, is het jaar 2018 drie dagen oud. Terugkijkend, overheerst de dankbaarheid, want als Bond mochten en konden wij ons weer inzetten voor u als aangesloten koren.

U was in de gelegenheid om met muziek en zang op velerlei wijze, God groot te maken in het lied.

Het afgelopen jaar mocht het koor Soli Deo Gloria uit Bunschoten haar 50 jarig jubileum vieren, en onze Bond mocht gedenken dat zij 65 jaar geleden is opgericht. Dit alles stemt ons als bestuur hoopvol en geeft ons moed om door te gaan.

Echter, zijn er ook zorgen die wij graag met u willen delen. Het betreurt ons dat wij zo weinig reactie vanuit de koren ontvangen.

Ik noem enkele zaken:

- 1 De opkomst naar de algemene ledenvergadering was ronduit slecht.
- 2 Wegens een tekort aan deelname kon de jaarlijks Bondsdag niet doorgaan en moesten wij als bestuur besluiten om alleen een Bondszangavond te organiseren.
- 3 Daarnaast waren er koren die hun lidmaatschap op moesten zeggen, omdat ze om verschillende redenen geen bestaansrecht meer hadden.

Wat zou het fijn zijn als er meer betrokkenheid met en naar elkaar was, dan zou het tussen de Bond en de aangesloten koren beter functioneren. Zullen wij proberen, om met elkaar ons best er voor te doen in het jaar wat voor ons ligt?

Per 1 januari 2018 heeft het Christelijk Jongeren Koor (Glorie) uit Hardinxveld-Giessendam zich bij ons aangesloten. Als Bondsbestuur heten wij u hartelijk welkom en hopen wij dat wij veel voor elkaar kunnen betekenen.

Dit jaar hoopt onze muzikaal adviseur, dhr. E. v/d Kamp te gedenken dat hij 50 jaar dirigent mag zijn. Ter gelegenheid hiervan wordt er op D.V. 21 september 2018 een jubileum concert gegeven in de Sint Joris kerk te Amersfoort. Aanvang van het concert is 20.00 uur. Met Evert zien wij er naar uit. Meer informatie betreffende deze avond vindt u elders in dit blad en op de site www.bcgzn.eu

Het jubileumconcert werd geopend door "Soli Deo Gloria" met het zingen van het lied "Gebed om vergeving" waarna alle aanwezigen hartelijk welkom werden geheten door de voorzitter A. van Twillert. Hij las aansluitend Psalm 96: 1-8. In zijn openingswoord gaf hij een korte terugblik vanaf de oprichting van het koor en sprak hij de dank naar de Heere uit voor wat het koor thans mag zijn door Gods genade en trouwe zorg aan hen bewezen.

Het programma werd afgewisseld door koorzang van "Soli Deo Gloria" en het "Mannenensemble"

Met en zonder solisten en muzikanten, maar ook de aanwezigen konden naar hartenlust meezingen in de samenzang die in het programma was opgenomen.

Er was een grote variatie in de keuze van de liederen. Enkele die wat betreft inhoud en uitvoering erg mooi waren geef ik graag aan u door: Prijs verheugd bew. van W. Appermont en Psalm 146 van G.Jellesma En het lied "Ga met God en Hij zal met je zijn" bew. van Evert van de Kamp. Een lied met een geweldige belofte van troost en bemoediging.

Het jubileumconcert werd afgesloten door koor en samenzang met het lied "God zal voor ons zorgen, tot het dagen van de morgen" hierna volgde de sluiting door de hr. A. Van Twillert en bedankte hij de aanwezigen voor hun komst en inzet deze avond. Hierna werden bestuur en koorleden toegesproken door een afgevaardigde van de kerkenraad, door de secretaris van de BCGZN en door de burgemeester van Bunschoten dhr. Van de Groep.

Het koor, de solisten, muzikanten maar ook alle aanwezigen kunnen terug zien op een prachtig concert waarin met recht het "Soli Deo Gloria" de dank aan God die avond werd vertolkt met muziek en zang.

Na het officiële gedeelte kwamen het bestuur, de koorleden en gasten voor een receptie bijeen. In dit samenzijn werd aan de koorleden die vanaf de oprichting lid zijn, een boekje overhandigd. Het was een hartelijke ontvangst waarin alle aanwezigen van het nodige werden voorzien.

Het was een prachtig samenzijn in "De Fontein", en het bestuur van de BCGZN spreekt de wens uit dat "Soli Deo Gloria" nog vele jaren Gods naam en roem mag vertolken in het lied.

Secretaris

Jubileumzangavond



op 7 oktober 2017

De jubileumzangavond van de BCGZN ligt al weer een poosje achter ons als u en jullie dit verslagje lezen, maar toch willen we nog even terugkijken. Een jubileumzangavond? Ja, want onze Bond bestaat **65 jaar**.

Een reden voor vreugde en dankbaarheid, want we mogen nog steeds bestaan en door ons zingen en musiceren het evangelie vertellen. Wij danken onze Vader in de hemel voor alles wat Hij ons in de afgelopen jaren heeft gegeven.

De zangavond wordt gehouden in de Christelijke Gereformeerde Kerk 'De Oase' in Dokkum. We worden hier hartelijk ontvangen.

Medewerking aan deze avond wordt verleend door:

* Christelijk mannenensemble uit Bunschoten

Dirigent/pianist de heer E. van de Kamp en organist de heer E. van Maanen

* Sionskoor uit Damwoude

Dirigent de heer. B. de Vries en organist mevrouw. T. ten Hoven-Ypma

* Christelijke Gereformeerde Zangvereniging 'De Lofstem' uit Dokkum

Dirigent/pianist de heer F. de Vries

* Mevrouw G. Meijer-Vos begeleidt ons vanavond op de dwarsfluit

Onze voorzitter, de heer Van Twillert, opent de zangavond. Hij heet alle aanwezigen hartelijk welkom. De heer Van de Weide, dirigent van de Chr. Geref. Zangvereniging 'De Lofstem', is helaas ziek vertelt hij en dat is natuurlijk heel jammer. Maar de heer De Vries, pianist van het koor, is gelukkig bereid gevonden het koor vanavond ook te dirigeren.

De voorzitter vertelt vervolgens dat deze avond in het teken staat van Psalm 145, een loflied op de grootheid en goedheid van de Heere.

Psalm 145 was ook de psalm die gelezen werd door Ds. K. van Smeden tijdens de oprichtingsvergadering op 28 juni 1952. Tijdens deze vergadering werd de heer H. van Berkum gekozen tot (eerste) voorzitter

van het Bondsbestuur. Na deze welkomstwoorden gaat de voorzitter voor in gebed.

De meditatie van vanavond komt ook uit Psalm 145 de verzen 1-13.

Na de meditatie zingen we samen Psalm 52 : 7 en \ naar de koorzang van 'Lofstem' uit Dokkum, Chr. M Bunschoten en 'Sionskoor' uit Damwoude. De koorz met samenzang en een muzikaal intermezzo. Ook li uitvoering van het door de gezamenlijke koren inge 'Waarheen, Pelgrims, waarheen gaat gij'. Dit grote l



door de heer E. van de Kamp en de muzikale begeleiding is in handen van de heer E. van Maanen.

Bijna aan het eind van de zangavond gekomen bedankt de voorzitter de aanwezige luisteraars voor hun komst en ook de koren die hebben meegewerkt aan deze avond. Aan de dirigenten, de organisten, de pianisten, de fluittiste en de koster wordt een boeket bloemen overhandigd.

Het slotlied, dat we samen zingen, is Gezang 135 : 1 en 3: Dankt, dankt nu allen God!

Hierna sluit de 2^e voorzitter, de heer K. Ypma, de avond af met gebed.

We mogen terugkijken op een mooie jubileumzangavond!

Jellie van Dijk



Wilt u/jij een stukje schrijven over het koor, dan stellen we dat erg op prijs!

Stuur het stukje, als het mogelijk is met foto, naar de secretaris,

secretariaat@bcgzn.eu

Of via de site onder de knop Jubilea - opgave nieuws

Het is toch leuk om wat meer van de koren te weten

Zo lang de voorraad strekt!!!!

Het is de bedoeling dat we geen nieuwe speldjes en hangertjes meer bestellen als deze op zijn.

De zilveren speldjes zijn op!

Naast de speldjes en de hangertjes voor de leden die 25 of 40 jaar lid van een koor zijn, is er ook de mogelijkheid om een oorkonde te bestellen voor leden die om welke reden dan ook in het zonnetje gezet moeten worden.

Voor de koren die b.v. vanuit de GOMZ bij onze Bond lid zijn geworden geldt dat het aantal jaren dat men lid is op het koor gewoon doortelt.

Bij de speldjes en hangertjes hoort een certificaat.

De kosten hiervan zijn, inclusief certificaat:

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| Goudkleurige speldjes | (40 jaar lid) | € 8,00 |
| Zilverkleurige hangertjes | (25 jaar lid) | € 7,00 |
| Goudkleurige hangertjes | (40 jaar lid) | € 8,00 |
| | | plus portokosten |

Alleen certificaat, inclusief portokosten € 3,00

Speldjes, hangertjes en een certificaat zijn te bestellen, graag 3 weken vóór de betreffende datum bij:

Mw. J. Korving
Schouw 17
1771 EN Wieringerwerf
E-mail: penningmeester

**Betaling graag binnen 6 weken aan de penningmeester Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland te Wieringerwerf
Banknr. 3404916
IBANnr. NL43INGB0003404916**



Wijzigingen vanaf 01-06-2017

Opgeheven koor

Evondo uit Alsmeer

Bedankt voor de Bond

Dominica uit Berkel en Rodenrijs

Nieuw aangemeld koor

Het christelijk Jongeren Koor "Glorie" uit Hardinxveld-Giessendam

Wijzigingen in de koren

**Alle wijzigingen die binnengekomen zijn n.a.v de mail
komen in het jaarveslag.**

Aangeboden muziek

Als Christelijk gemengd koor "Sjier Hasjiriem" verbonden aan de BCGZN, willen wij muziekstukken verkopen waar wij als koor niets meer mee doen. De hele lijst met muziek vind u op onze site:

<http://www.bcgzn.eu/te-koop-aangeboden.html>

Wist u ook dat:

- * data van concerten en uitvoeringen van de aangesloten koren in de agenda en op de website geplaatst kunnen worden dat u deze data en alle gegevens daarvoor door kunt geven aan

Secretariaat@bcgzn.eu

- * de Bond een ongevallenverzekering heeft afgesloten voor het Bondsbestuur en alle aangesloten koren.
Zie de website: **www.bcgzn.eu**
- * Snippers 2x per jaar verschijnt in juni en december
- u absoluut geen muziek mag kopiëren en geen muziekstukken mag bewerken!
- * u er rekening mee moet houden dat aan muziekfragmenten op uw website mogelijk een kostenplaatje vastzit door BUMA
Kijk op de website en link naar **www.nederlandsekorenorganisaties.nl**
- * u nu ook uw "oude" koorkleding te koop aan kunt bieden in Snippers.
Maar wij als Bondsbestuur daar niet in bemiddelen
- * we de ledenadministratie zo compleet mogelijk willen houden.
u vriendelijk verzocht wordt wijzigingen in het bestuur zo spoedig mogelijk door te geven aan de ledenadministratie
- * De Bondszangavond op D.V. 6 oktober 2018 in Bunschoten zal zijn.
- * dat de aangesloten koren mee kunnen werken aan de nieuwe rubriek:
"Wilt u iets meer weten of vertellen?"

Enquête B.C.G.Z.N Bondszangavond

Als bestuur willen wij graag uw ervaring weten m.b.t. deze avond.

Vraag 1. Vindt u het goed dat wij een jaarlijkse Bondszangavond organiseren?

Ja/Nee

**Vraag 2. Bent u het eens met de inhoud van het programma?
Kijk op www.bcgzn.eu/programma-bonds-dag-2017.html**

Ja/Nee

Vraag 3. Welke voorkeur geeft u aan de duur van het programma?

1 1/2 uur of 2 uur

Vraag 4. Bent u het er mee eens, dat wij een zangavond organiseren op de zaterdag?

Ja/Nee

Vraag 5. Bent u als koor bereid om ook eens een zangavond te organiseren?

Ja/Nee

**Wilt u uw reactie en/of suggestie doorgeven op ons mail adres
secretariaat@bcgzn.eu**

U kunt deze vragen lijst ook op onze site invullen

<http://www.bcgzn.eu/enquete-bondszangavond.html>

Oproep

Oproep

Oproep

Op D.V. zaterdag 6 oktober 2018 hoopt de BCGZN haar bondszangavond te houden in de Christelijke Gereformeerde Kerk "De Fontein" te Bunschoten.

Koren die hun medewerking aan deze avond willen verlenen, worden verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden aan het [secretariaat van BCGZN](#)

Stel ons niet teleur, maar doe mee!

Evert van de Kamp 50 jaar dirigent



Ter gelegenheid hiervan wordt er op 21 september 2018 een Jubileumconcert gegeven in de Sint Joriskerk te Amersfoort door "Het Groot Veluws Koor" m.m.v. Samengesteld Mannenkoor o.l.v. Evert van de Kamp - Arianne Schippers Harp - Evert van de Veen Orgel

Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur.

Meer informatie vindt op www.bcgzn.eu/pagina-1.html

Nieuwjaar

Wat staat ons in het nieuwe jaar
aan lief en leed te wachten?
We weten 't niet. We mogen Hem
Die spoedig komt, verwachten.
Al is het donker om ons heen
en dreigen er gevaren,
Eén is er Die ons altijd trouw
in liefde zal bewaren.

We weten niet wat in dit jaar
aan moeite ons zal treffen,
God geve dat wij elke dag
ons hart tot Hem verheffen.
Dan weten wij: Hij zal ons steeds
met liefde en trouw omringen.
Heer, geef ons toch een dankbaar
hart
voor al Uw zegeningen.

We weten niet wat hier op aard'
de toekomst zal onthullen.
We weten wél dat U aan ons
volkomen zult vervullen
wat U beloofd hebt in Uw Woord.
O, laat ons daarop bouwen,
opdat wij in dit nieuwe jaar